

Lezing op de Berg door dr. Sam Janse

BIJBEL & GEWELD

Een buitengewoon actueel thema waar we dagelijks mee geconfronteerd worden

Intrigerende vraagtekens

De Bijbel: woorden van vrede, woorden van liefde maar ook gewelddadige teksten zoals in het Oude Testament. Hoe is dit te rijmen? En hoe stond Jezus tegenover geweld?

In het in eind 2016 verschenen boek "Is het de schuld van de Ene" gaat dr. Sam Janse uitgebreid in op het bovenstaande thema. Op 26 november neemt hij ons in een boeiend betoog mee in de zoektocht naar een antwoord.



Sam Janse studeerde theologie in Utrecht, was daarna werkzaam als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In een reeks van wetenschappelijke en gepopulariseerde publicaties houdt hij zich bezig met vragen over geloof en geweld.

Programma zondag 26 november 2017

- 14.00 uur Verzamelen op het terras bij Landgoedhotel Woodbrooke vanwaar we samen naar boven lopen. In de Boskapel staat koffie en thee klaar.
- 14.30 uur Aanvang lezing
- 16.00 uur Nagesprek en afsluiting met een glas wijn

U kunt zich aanmelden via info@woodbrookebarchem.nl of 0573 441734 of bij aanvang
Toegang € 10,00 p.p. te voldoen in de Boskapel

Er is beperkt vervoer mogelijk naar de Kapel, wilt u dit aangeven bij aanmelding?