

Uitgave van Vereniging Woodbrookers Barchem

DECEMBER 2020

Woodbrookers Berichten

In deze WBB:

Verslag van weekend: Bevrijding en vrijheid
- erkenning en identiteit

Gesprek met Ruud Bartlema

Programma 2021



12

INHOUD

| | |
|--|----|
| Ter Zake | 4 |
| Van het bestuur | 4 |
| Agenda | 4 |
| Verslag weekendcursus: | |
| Bevrijding en vrijheid - erkenning en identiteit | 5 |
| Interview met Ruud Bartlema | 12 |
| Programma Woodbrookers: Kwaliteit van leven | 13 |
| Programma Woodbrookers: 2 x Schilderdagen 2021 | 15 |
| Wat en wie bij de Woodbrookers | 16 |
| Over het lidmaatschap | 17 |
| Mutaties | 17 |
| Legaat | 18 |
| Colofon | 18 |



VAN DE REDACTIE

Ter Zake

Gelukkig konden er in de afgelopen corona-tijd sommige geplande cursussen wél doorgaan. Na de drukke herfst van 2019 keken we uit naar een weekend met Christa Anbeek. Dit werd helaas geannuleerd, nee, niet door het corona-virus. In mei zouden we met Corrie Haverkort ingaan op ‘vrijheid - bevrijding, erkenning – identiteit’. En er stond de jaarvergadering op de agenda. Beide activiteiten verhuisden naar een later tijdstip, naar de rustperiode van de zomer en naar het najaar. Ook de schilderdagen konden gewoon volgens de planning plaatsvinden. Helaas was het voor de Programmagroep niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren. Heel jammer, de ideeën lagen en liggen uitgewerkt op tafel klaar, wachtend op groen licht: geen beperking van het aantal bezoekers.

Door deze magere periode kijken we in deze WBB 12 slechts terug op één bijeenkomst, die van eind oktober. Maar we kijken vooral vooruit: een weekend met Ruud Bartlema en een interview met deze theoloog/beeldend kunstenaar.

Lees, bekijk de foto's en verheug u.

Marijke Sondorp

AGENDA

23 - 26 februari 2021

Schilderdagen

12 - 14 maart 2021

Weekendcursus Kwaliteit van leven

3 - 6 augustus 2021

Schilderdagen

VAN HET BESTUUR

Je zou zo langzamerhand gewend moeten zijn aan het corona-afstand-houden. In de supermarkt staan er duidelijke strepen, waar je keurig achterblijft. Dan gaat het vanzelf. Met de boodschappenkar als eigen bescherming geven we de ander graag voorrang in de winkel. Wat zijn we aardig voor elkaar! Het is duidelijk, we komen in de supermarkt voor de boodschappen en niet voor een goed gesprek.

In theorie weten we dat als je met een groep samen discussieert, dat je dan niet al te ver uit elkaar moet zitten. De letterlijke afstand zou figuurlijk van invloed kunnen zijn op de inhoud van het gesprek. Hoe kleiner de groep, hoe dichter bij elkaar, hoe vertrouwder en intiemer het wordt.

In Barchem hadden we de ledenvergadering in de grote douglaszaal. Normaal zitten we in de sfeervolle kleinere bibliotheek. Maar met een groep van 16 mensen moesten we wegens corona in de grote vergaderzaal vergaderen. De tafels ver uit elkaar, maar wel in een kring, zodat we allemaal iedereen konden zien. Ook zo'n belangrijk punt bij een vergadering.

We werkten met elkaar gewoon de agenda af. Er werden veel vragen gesteld en er werden veel antwoorden gegeven. De betrokkenheid van de leden op elkaar en op de vergaderstof was groot, net zoals bij andere vergaderingen in de kleinere bibliotheek. En toch. Voor de aanwezigen die niet zo'n scherp gehoor hebben, was deze grote afstand niet prettig. Elkaar kunnen zien is niet voldoende om helemaal mee te doen aan het gesprek.

Hoe belangrijk is het, voor het vertrouwen over en weer, dat je elkaar goed kunt verstaan! Want als je niet goed kunt communiceren met woorden, hoe moet je elkaar dan goed begrijpen?

*Marijke Sondorp, voorzitter Vereniging Woodbrookers
Barchem*

VERSLAG WEEKENDCURSUS

BEVRIJDING EN VRIJHEID – ERKENNING EN IDENTITEIT

Datum: 23 – 25 oktober 2020

Inleider: Corrie Haverkort gedurende drie dagdelen

Op de zaterdag de vertelling van ‘Persoonsbewijs zonder J’ van Ruud van Megen door Sander de Heer, met begeleiding van pianist Edgar van Asselt.
Gastheer: Bart van der Elst

Dit weekend stond gepland in mei 2020, het jaar waarin we terug wilden kijken op de bezetting van 1940 -1945 en het vieren van 75 jaar vrijheid. Door de coronacrisis werd dit weekend verplaatst naar oktober.

..-.-

Samen met Corrie Haverkort verdiepten we ons vanuit de filosofie op de begrippen erkenning en identiteit.

Waarom heeft erkenning alles te maken met vrijheid? Wat betekent het als je niet kunt zijn wie je bent? En niet mag behoren tot de groep waarin jij jezelf herkent? Wat gebeurt er als je miskend wordt? Hoe kun je een ander laten merken dat je hem of haar erkent? En hoe belangrijk is dat in de relatie tot de ander?

Aristoteles was van mening dat een ontwikkelde geest het vermogen heeft zich te verplaatsen in het standpunt waar hij of zij het niet mee eens is. We realiseren ons dat dit inleven een voorwaarde is om de ander te erkennen, ook al gaat dit tegen je eigen visie in. Hoe moeilijk is het om ‘als oefening’ een standpunt te verdedigen wat geheel tegen je eigen overtuiging

in gaat! En toch kan dit helpen om te leren de ander te erkennen zoals hij is.

Volgens Plato heeft ieder mens een ziel, die verlangt naar erkenning in gelijkwaardigheid binnen een relatie of in een groep. Dit is tevens een valkuil, want in de praktijk blijkt dat als we door anderen niet erkend worden zoals we (willen) zijn, ons niet thuis voelen in de groep, we ons gaan aanpassen en ons minderwaardig of meerwaardig gaan gedragen. Dat geeft een gevoel van onveiligheid. Ons ware zelf kunnen we niet aan anderen laten zien, je eigen identiteit houdt je verborgen. De ander heeft een verkeerd beeld van ons. Je ervaart dat je niet vrij bent in het uiten van je mening in het aangaan van een relatie met diegene die jij wilt.

Wat is ‘erkenning’?

Bij erkend worden hoort een gevoel van waardering en vreugde. Dat merken we pas als de ander laat merken dat hij jou begrijpt, je eigen zelfbeeld bevestigt. Die wisselwerking is nodig om de erkenning te ervaren en zo je eigen identiteit vorm te geven. Negatief toont het zich in de afwijzing, het niet gezien worden. Wat vaak leidt tot wrok. Als je bij een groep hoort en je daar thuis voelt geeft dat evenwicht. Maar als er van buitenaf iemand bij komt, in de groep stapt, wordt de individuele behoefte aan erkenning groter. Dit gebeurt net zo in intieme relaties. Wanneer er in relaties geen erkenning van elkaar (meer) plaatsvindt, trek je je terug in je eigen wereld en ontstaat er wederzijdse tolerantie. Dan verdwijnt ook de behoefte om erkend te worden en word je onverschillig. Erkenning geven aan de ander kan lastig zijn. Dit komt omdat wanneer je de ander iets gunt, je zelf een stap terug moet doen. Je moet de ander ook willen erkennen. Dat vereist goed luisteren, vragen stellen en je eigen (voor)oordelen opzij zetten. Dan pas kun je de waardering uitspreken over de manier van zijn van de ander. We durven ons dikwijls niet rechtstreeks te laten zien wie we zijn. Dat gebeurt dan via bijvoorbeeld muziek, beeldende kunst of gedichten.



Hoe kan het verlangen naar erkenning van identiteit vorm krijgen in een samenleving zónder uitwassen van agressief nationalisme en overheersing. Zijn er conflicten nodig om erkend te worden?

Na 1970 kwamen er in Europa steeds meer mensen met een andere culturele achtergrond dan de Westeuropese. Dit heeft geleid tot conflicten, die voortkomen uit de behoefte om als individu met een eigen identiteit geaccepteerd te worden in de maatschappij. Tegelijkertijd verdedigen de gesettelde bewoners hun traditionele cultuur, een vorm van nationalisme. Over en weer is er de behoefte door 'de ander' erkend te worden. Gebeurt dit niet, wordt de ander miskend, dan kan er een gedrag ontstaan dat het verkeerde beeld bevestigt.

Volgens Hegel gaat het in ons hele leven om erkenning als de persoon die wij zijn, ons ware zelf, onze identiteit. Het is erg moeilijk om je eigen identiteit te omschrijven. Doordat we af en toe miskend worden en reageren met 'maar zo ben ik niet, je hebt een verkeerd beeld van mij', ontdekken we wie we wel zijn. De mate van gekwetst zijn heeft te maken met de mate van de verbondenheid met iets waarmee je je identificeert. Als je miskend wordt kan dat zich uiten in woede, verzet of juist terugtrekking. Je kunt ook bewust op zoek gaan naar de groep, of bubbel, waarbij je je thuis voelt, waar je erkend wordt. Zo ontdek je je eigen identiteit zonder conflicten door een negatieve omgeving uit de weg te gaan. Bij immigranten over de hele wereld zie je dat zij een eigen groep, hun eigen bubbel opzoeken, met voor hen belangrijke normen en waarden, culturele of religieuze uitingen. Als voorbeeld de Nederlanders in Canada, de Chinezen in Nederland. De conflicten ontstaan als bijvoorbeeld vluchtelingen hun eigen bubbel niet kunnen waarmaken in een ander land.

Identiteit

Vanaf de jaren '70 is er een verschuiving gekomen in de type-ningen van linkse en rechtse politiek. Links stond jaren voor overheidsbemoeienis en steun voor de sociale minima en

rechts ging vooral voor meer vrijheid in de particuliere sector en minder invloed van de overheid. Door de komst van veel buitenlandse arbeidskrachten en vervolgens de vluchtelingen uit niet-westerse landen, veranderden de kerndoelen van de twee flanken. Links komt op voor de marginale minderheden, waarbij nauwelijks erkenning is van hun nationaliteit en identiteit. Rechts is meer voor het behoud van de traditionele waarden en normen, zodat 'erkenning van de eigen identiteit' de kern is geworden in de politieke veranderingen.

Zo gaat in de hele wereld de strijd niet meer over de economie, maar om de vrijheid van identiteit. Iedere identiteit mag er zijn, zolang die niet de vrijheid van anderen bedreigt. Identiteit heeft alles te maken met de waardigheid. Uit de geschiedenis blijkt dat na erkenning van de minderheid, deze de macht overneemt en de meerderheid onderdrukt. Zo was dit bijvoorbeeld bij het feminisme en bij de opkomst van de homobeweging in de jaren '70. Dit is van alle tijden. Soms vindt er polarisatie plaats, eigenlijk een dwangmiddel om gehoord te worden.

Ressentiment kun je zien als een vorm van heimwee naar een denkbeeldig verleden waarin er sprake was van een samenleving waarin geen verdeeldheid was. Dit terug verlangen naar die tijd kan wrok en wraak oproepen als de samenleving niet meer vertrouwd voelt en we ons uiteen moeten zetten met mensen, groepen en ideeën die ons 'vreemd' zijn.

Volgens Kant bestaat de mens alleen in relatie tot de ander. Je wilt de ander erkennen zoals hij is en je wilt zelf erkend worden. Deze wederzijdse erkenning kun je bereiken door te handelen vanuit de vier kardinale deugden: wijsheid, moed, rechtvaardigheid en de juiste maat.

Vrijheid

In het Angelsaksische denken wordt vrijheid beschreven als 'het vermogen om je verlangens en hartstocht na te jagen zonder externe beperkingen', dus zonder beperking door de staat.

ERK.



*kunnen → herk
*geenen → oplosh
*willen → veraten

VALETTIEK.



In de VS wordt de samenleving niet door de staat georganiseerd, maar door de kerken. Vrijheid in Nederland betekent dat je door de samenleving zo wordt gehonoreerd zoals je zelf bent. De vele dogma's van godsdiensten werkten dit accepteren tegen.

--.-

Tussen de theorie door liet Corrie de groep in tweetallen 'oefenen' met begrippen als erkenning, identiteit en vrijheid, door een standpunt te verdedigen waarmee je het niet eens bent.

Ook stelde zij vragen, om over na te denken en zelf te beantwoorden, zoals 'Wie heeft jou in het verleden erkend? En wie miskend? Waarin word jij niet opgemerkt, door wie worden jouw kwaliteiten niet gezien? Als jij iets niet bij een ander aan de orde wilt stellen, wat levert jou dat op?

--.-

Terugblikken van de deelnemers: Wat neem je mee naar huis en/of hoe heb je dit weekend gewaardeerd?

- Het besef dat vrijheid alleen ervaren kan worden in relatie tot medemensen
- De signalering dat in de Angelsaksische wereld de filosofie van Hobbes (de mensen, de mensen een wolf) meer invloed heeft gekregen dan de kantiaanse invalshoek.
- Een te strikte identificatie met een waarde leidt gemakkelijk tot een extreem fundamentalistische stellingname.
- De noodzaak blijft om fundamentele menselijke waarden (het gesprek daarover) te blijven beschermen; van belang om te bevestigen, het gevoel tekort te zijn gedaan, te herkennen en te erkennen bij de ander.
- Vier kardinale deugden
- Wat de impact kan zijn van gekwetstheid en vernedering op het ontstaan van woede en opstand.
- De open sfeer onderling tussen de deelnemers van de cursus helpt om te ervaren wat menselijke waardigheid erkenning,

wrok en acceptatie betekent. De vertelling door Sander de Heer bracht een aangrijpende en extra dimensie. En zo fijn om even met anderen in het hotel te genieten.

- Wat mij het meest getroffen heeft is de nadruk en de uitleg van Corrie over het belang van erkenning en de gevolgen van miskennis.
- Er heerste een onderling vertrouwen, een warm klimaat, waarin niet alleen het vertrouwen in de eigen identiteit, maar ook het belang van respect voor andermans identiteit alle ruimte kreeg.
- Wat kunnen we ons kwetsbaar voelen in situaties waarin onze identiteit niet wordt gerespecteerd, je niet mag zijn zoals je bent. Maar ook: hoe kostbaar is het te mogen vertoeven in een omgeving – zoals hier- waar je mag zijn wie je bent.
- De eigen bewustwording van het ingewikkelde 'de ander – volledig- te erkennen. Wat zeer helpt is bij mezelf na te gaan het 'willen, kunnen, gunnen'.
- Wat mij het meest raakte was het oorlogsverhaal over Didi en Marcel. Heel aangrijpend – riep weer persoonlijke oorlogsherinneringen op, de enorme angst, de dreiging van de bommen, de onderduikers.
- De ontmoeting met de andere deelnemers was een feest der herkenning. De inleidingen waren voor mij buitengewoon inspirerend. Het heeft mij weer 'gevoed', reden waarom ik beslist, ondanks de risico's van corona, hier heen wilde. Heerlijk!

Marijke Sondorp, oktober 2020





INTERVIEW

OVER RUUD BARTLEMA

‘Dat was een heel boeiend gesprek!’

Op vrijdag 9 oktober reisde ik af naar Amsterdam. Mijn gastheer, Ruud Bartlema wachtte me al op bij de tramhalte. Meteen voelde ik me op mijn gemak. Wie is Ruud Bartlema? Daar kwam ik voor.

Bartlema gaat in maart 2021 in Barchem een weekend leiden over de kwaliteit van leven. Dit doet hij aan de hand van het denken van Martin Buber over de joodse mystieke traditie van het chassidisme in combinatie met het werk van de schilder Marc Chagall. Deze kunstenaar had een chassidische achtergrond.

Bartlema maakt in het weekend gebruik van o.a. het boek van Theo Witvliet, ‘Kwaliteit van leven’, waarin deze theoloog uitvoerig schrijft over het gedachtengoed van Martin Buber, gerelateerd aan de wereld van nu.

Op internet had ik al wat gelezen en bekeken over Ruud Bartlema. Oorspronkelijk opgeleid als theoloog was hij jarenlang predikant, maar daarnaast is hij beeldend kunstenaar en Chagall-bewonderaar. Hij heeft schilderles gehad van Maarten Krabbé, de vader van Jeroen Krabbé, die tv-uitzendingen maakte over onder meer Chagall. Al vele jaren begeleidt Ruud cursussen en reizen over het werk van Marc Chagall, onder meer naar Zuid Frankrijk, Duitsland en Israël.

Zijn brede interesse op religieus gebied maakte dat hij kritisch stond tegenover het conservatieve christendom. Hoewel hij predikant was op diverse plaatsen, trachtte hij altijd de gedeelten die inspirerend waren binnen het christendom te

activeren. Hij vermeed daarmee de dingen waar hij niet achter stond te moeten brengen als waarheden voor iedereen.

Vanzelfsprekend maakte hij kennis met de boeken van Martin Buber en werd erdoor geraakt. Zijn vriend en theoloog Theo Witvliet, een groot bewonderaar van Buber, schreef een boek over de kwaliteit van leven, dat aan de hand van Bubers levensgeschiedenis, laat zien dat ook Bubers inzichten mee veranderden met de tijd. Voor hem zijn, net als voor Ruud Bartlema, niet de regels en de dogma’s de uiterlijke kant van een religie, maar de mystieke kant, het innerlijk leven van die religie belangrijk en een geweldige inspiratiebron.

Bartlema doceert en verdiept zich al vele jaren als leraar joodse mystiek in o.a. de chassidische wijsheid en mystiek.

Ik vind zijn schilderijen en keramiek indrukwekkende en vaak ontroerende getuigenissen van zijn bewogenheid voor de wereld, mensen en de natuur.

Kortom: een beminnelijk, open en boeiend mens die in maart ons gaat begeleiden in het weekend rond het thema van de kwaliteit van leven!

Dores Lignac

PROGRAMMA: CURSUSWEEKEND

'Kwaliteit van leven'

Theo Witvliet schreef 'Kwaliteit van leven', met als ondertitel 'Het humanisme van Martin Buber'. Dit boek is het uitgangspunt in het weekend met Ruud Bartlema. Schrijver Witvliet is emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd.

Het kernthema in het weekend is de relatie van de mens van nu en de toekomst ten aanzien van de medemens en maatschappij in een steeds gecompliceerder wordende wereld.

Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema is een goed kenner van Marc Chagall. Zijn bijdrage zal vooral gericht zijn op de ontdekking van de verbondenheid van Chagall met Buber. Wat is de visie van Chagall op de mens en de menselijke samenleving? En hoe is die van Buber? Wordt het een 'tegenover' of proberen we tot een 'samen zijn' te komen? Het zal heel boeiend worden als we aan de hand van datgene wat deze beide grote denkers ons te zeggen hebben, tijdens het weekend met elkaar hierover in gesprek kunnen komen.

Datum: Vrijdag 12 maart 17.00 uur
Zondag 14 maart na de lunch

Gastheer: Bart van der Elst

Prijzen: Hotelkamer 1 persoons 305 euro p.p.
Hotelkamer 2 persoons 288 euro p.p.

Woodbrookers ontvangen 10% korting

Aanmelden: masondorp@solcon.nl of 0341-353717



Ruud Bartlema

Foto: Peter Bakker



PROGRAMMA: CURSUSWEEK

SCHILDERDAGEN

De cursussen van de Woodbrookers hebben doorgaans een verbaal karakter: via een gesprek met een inleider en het luisteren naar elkaar, ordenen we onze eigen gedachten. Dit gebeurt rond een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld levenskunst, kwetsbaarheid of je verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Deze zoektocht kan ook non-verbaal: via de muziek, de dans of bijvoorbeeld beeldend werken.

Tijdens de schilder dagen onderzoeken we hoe beeldend bezig zijn een bijdrage kan zijn in je eigen welbevinden.

We zijn overdag met elkaar bezig in de bibliotheek, ingericht als atelier, soms met opdrachten, soms met zelf experimenteren.

In de groep is er ook plaats voor de niet-tekenende deelnemer, die zichzelf overdag bezighoudt en die af en toe eens in het atelier komt kijken of ...



Marijke Sondorp

Data: Schilder dagen 1: dinsdag 23 februari voor de lunch
vrijdag 26 februari na de lunch

Schilder dagen 2: dinsdag 3 augustus voor de lunch
vrijdag 6 augustus na de lunch

Begeleider: Marijke Sondorp

Aanmelden: masondorp@solcon.nl of 0341-353717

Woodbrookersleden ontvangen 10% korting.

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Dat is bij 5 deelnemers 490 euro op basis van vol pension en materialen.



Wat en wie bij de Woodbrookers?

Wanneer mensen voor het eerst de naam Woodbrookers horen, vragen zij altijd om nader uitleg. De naam van de vereniging zegt inhoudelijk niets over het doel. Woodbrooke is een landgoed bij Birmingham, waar de Quakers bij elkaar komen. Leidse studenten theologie en filosofie zijn daar aan het begin van de vorige eeuw op bezoek geweest. Zij waren zeer onder de indruk van de open sfeer tijdens de conferenties en de rust om met elkaar te discussiëren over de zin van het leven en de verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Zij hebben daarnaast ervaren hoe het is om met elkaar stil te zijn. Dat wilden zij in Nederland ook. En zo zijn Karel Roessingh en later diens leerling Willem Banning voortrekkers geweest van het werk van de Woodbrookers.

Ter illustratie een deel van de statuten van de Vereniging Woodbrookers Barchem:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam 'Woodbrookers Barchem'.
Zij is opgericht onder de naam 'Vereeniging Woodbrookers in Holland' op acht en twintig december negentienhonderd acht. Zij is voortgekomen uit het Quakersettlement Woodbrooke.
2. De vereniging heeft haar zetel te Barchem, gemeente Lochem.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel door onderlinge ontmoeting in een geest van openheid, religieuze verbondenheid en maatschappelijk betrokken zijn bij te dragen aan persoonlijke

verdieping en aan bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- a. het houden of doen houden van cursussen, retraites, lezingen en besprekingen;
- b. het leggen en onderhouden van contacten met verwante instellingen en het deelnemen aan samenwerkingsverbanden terzake;
- c. het leggen en onderhouden van internationale contacten;
- d. de uitgave van geschriften;
- e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.'

Die sfeer tijdens de cursussen wordt gekenmerkt door een ondogmatische houding. De Vereniging heeft allerlei lijnen naar maatschappelijke groepen, maar valt niet onder auspiciën van een geloofsrichting of politieke overtuiging. In het verleden zijn er in Barchem allerlei conferenties geweest van vrijdenkers en voormannen, die zich bij de Woodbrookers terugtrokken om zich te bezinnen op fundamentele besluiten. Maar de besluiten voor het oprichten van een politieke partij, of een omroepvereniging, werden wel bij maar nooit namens de Woodbrookers genomen.

Dat samen praten over belangrijke keuzes in ieders persoonlijk leven gebeurt nog steeds in Barchem, lees hiervoor het programma!

Over het lidmaatschap van de Vereniging Woodbrookers Barchem

Als u zich wilt aansluiten bij de vereniging bent u van harte welkom als aspirant-lid:

- U ontvangt de periodieke nieuwsuitgave van de Woodbrookers, de WoodbrookersBerichten
- U ontvangt een reductie van 10% bij deelname aan cursussen van de Woodbrookers en bij logies in het hotel buiten de cursussen om
- U betaalt een jaarcontributie van € 32,50

Na een jaar kunt u lid met stemrecht worden. Dit gaat automatisch als er in het aspirantjaar geen bezwaren over uw lidmaatschap zijn gemaakt door leden van de vereniging. U gaat dan € 65,- betalen. U ontvangt uitnodigingen voor de ledenvergaderingen en de jaarverslagen naast het bovengenoemde.

En als u geen lid wilt worden, of wilt blijven, maar u draagt het werk van de Woodbrookers wel een warm hart toe, dan kunt u voor € 25,- per jaar donateur worden. In dat geval wordt u net als de leden op de hoogte gehouden van het verenigingswerk via het bulletin, alleen krijgt u geen korting bij deelname.

U kunt zich bij de administratie aanmelden via:

adm@woodbrookers.nl

Het bankrekeningsnummer is NL57 INGB 0000 9300 00

Mutaties

Mutaties vanaf januari 2020

Aangemeld als vriend

- * J. Post Uiterweer - Potharst - Glimmen
- * K. H. Post Uiterweer - Glimmen

Afgemeld als lid

- * G.H. Brouwer - Ureterp
- * J. van Helden - Epe
- * Th. Laaper - Lichtenvoorde

Legaat of erfstelling

Wie de Vereniging Woodbrookers Barchem een warm hart toedraagt, kan ons werk steunen met een legaat of erfstelling. De Vereniging Woodbrookers Barchem is een zelfstandige rechtspersoon. Het maken van een legaat of erfstelling geschiedt bij testament. Een beschikking ten behoeve van de Vereniging Woodbrookers Barchem kan bijvoorbeeld luiden: 'Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Vereniging Woodbrookers Barchem een bedrag van euro ...' Het is mogelijk aan een dergelijke beschikking een bepaalde bestemming te verbinden.

Zij die een schenking aan onze vereniging willen doen, kunnen over de vorm waarin dit kan geschieden contact opnemen met Ariepieter Versloot, telefoon 0299-655557.

Colofon

WoodbrookersBerichten

Tijdschrift van de Vereniging Woodbrookers Barchem.
ISSN 2405 -5638.

Administratie

Peppelerweg 21, 3881 XJ Putten
Telefoon 0341-353717
E-mail: adm@woodbrookers.nl
Website: www. woodbrookers.nl

Opgave voor cursussen

Opgeven kan per post: Peppelerweg 21 3881 XJ Putten, per telefoon 0341 -353717, of per e-mail masondorp@solcon.nl, o.v.v. de cursusnaam en door een gedeelte van de cursusprijs ad € 15,00 als inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL57 INGB 0000 9300 00 van de Vereniging Woodbrookers Barchem.

De cursussen vinden plaats in het Woodbrooke Landgoedhotel Woodbrookersweg 1, 7244 RB Barchem
Telefoon 0573 - 441734

Bestuur vereniging

Marijke Sondorp (voorzitter), Bart van der Elst, Dores Lignac.

Redactie WoodbrookersBerichten

Marijke Sondorp

Kopij WoodbrookersBerichten

Peppelerweg 21, 3881 XJ Putten
Telefoon 0341-353717
masondorp@solcon.nl

Vormgeving

Mans57, Lochem, 06 5168 2755



Vereniging Woodbrookers Barchem

Al in 1913 werden er cursussen georganiseerd op het landgoed in Barchem, waar kort daarna het Woodbrookershuis verrees. Nog steeds organiseert de Vereniging Woodbrookers Barchem een eigen cursusprogramma. Het accent ligt op levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke verdieping.